

Herfst

Zie toch aan hoe de naakte bomen
hun kale takken als prikstokken
in wild verband ten hemel steken.
Tol die groeiend hout betalen moet
om de winter te overleven.
Het blad zieltoegend afgeworpen
omwille van het naakt bestaan
wordt humus voor het jonge leven.

Twee verkleumde handen aan de spa
de grond nu nog onvruchtbaar
straks trillend van microbenleven
wordt tot levensdrager omgewoeld.
Geduldig wachtend op het sein
explodeert het jonge blad
om te juichen in nieuw elan.